

OUDE TURKSE GEZEGDEN (OTG's).

Een selectie van OTG's uit Nargilehaanse brieven e.d., in de periode 1970 tot 1996.

De diktator weet alles, maar nergens staat geschreven dat hij daar voortdurend blijk van moet geven. (12^e Diktatorium, 1970)

Diktators verscheiden, Harems vergaan, desondanks blijft Nargileh bestaan.

15^e Diktatorium:

- Diktator, iemand die tweemaal dezelfde stommitieit kan begaan, zonder zenuwachtig te worden.
- Het wijze pleblid hoort, de onwijze neemt het woord.
- Wie tegen de wind in spuwt, maakt zijn baard vuil.
- De Diktator is een man, die alles weet, maar zelf niets kan.

Een ouwe bal valt nooit ver van de kruik. (Brekelmans '78)

Een verschijningsvorm is als fruit: aan bederf onderhevig. (Dikt. '79)

De kruik valt niet ver naast de oude bal. (ZC '79)

Hij die plons hoort, moet duiken voor zijn borrel. (ZC '79)

Hoe meer zielen (actief), hoe meer vreugd (op de borrel). ('79)

Wat is groener dan een Bokmafles? Het Diktatorium.('79)

Waar niet gevochten wordt, vallen toch scherven. ('79)

Recreëren tot u blauwe biljetjes heeft. (4^e lustrumcommissie)

Ik Rook de rook

'k Ruik de kruik. ('80)

Wie hard wuift, vangt veel wind.('80)

Al is de Diktator nog zo blij, wij zijn het niet.

Wie op zijn rug ligt, kan het op zijn buik schrijven. ('81)

Wie tot drie telt, hoeft geen B te zeggen. ('81)

Zoals een kegel valt, zal ook de Diktator eens vallen.
(Bowlingcommissie '81)

Vele diëssen maken vele reünisten. ('81)

Een goede Diktator is nooit weg. ('81)

Wie al nat is, mag de boot missen; wie droog is ook.

Beter een kloot in de hand, dan de hand van de Diktator.
(klootschietcommissie ('81)

Wie de vis niet vangt, moet zelf maar spartelen. (ZC '81)

Een goede wind komt nooit alleen. ('81)

Bokma is pas Ouwe Bokma als de Voorproever hem voorgeproefd heeft.

Als kegels en diktatorium vallen,
hoort gij het plebs van harte brallen. (Bowlingcommissie)

De Diktator valt altijd,
al is het maar over namen. ('82)

Pronkt een Nargilehaan met andermans veren,
dan is het de Diktator. ('82)

Uitstel is geen afstel, zelfs niet als de kruik barst.('82)

Beter een borrel in de hand,
dan tien stempels bij het ziekenfonds.

Ook een reünist die laat is, komt van vroeger.

Zolang de rook om uw hoofd niet verdwijnt,
zal de nevel uw ogen verzwaren. (diëscommissie)

De Diktator heeft iets vrouwelijks. (ZC '83)

Vrouwen zijn als Bokma: lekker maar vluchtig.

Met een snip komt men een heel eind.

Columbus te paard is beter dan Columbus te kip.

Beter de maan naar de klote,
dan je kloten naar de maan.
(Klootschietcommissie '83)

Hoe meer er vallen, hoe meer vreugd.
(IJspret '84)

Betel het halem in zweed,
dan zweet in het halem.
(Saunaaicommissie '83)

Beter een borrel in de hand dan blaren.

Het is beter een Nargilehaan uit de Tongelreep te redden,
dan er oude koeien uit te halen. ('84)

De diktator speelt soms voor joker,
een Nargilehaan speelt op de race. (ZC '84)

Houd uw vingers in de gaten,
anders gaat u met een kegel naar buiten. (Bowlingcommissie 1983)

Als de kat van huis is, blijven de ballen in de boom.
(dec. 1983)

Wijsheid komt met de jaren,
doch voor de diktator blijft het 1 januari. (1984)

Wie een bij gelooft, ziet ze vliegen

Kop op, 't is klotivittijdelijk.
(klootschietcommissie)

Oh, als regen Bokma was,
dronken wij als hondjes uit een plas.
Oh, als regen Bokma was,
keken wij nooit te diep in 't glas.
(zomer '84)

Als Jan tapt kan een commissie op nattigheid schrijven.
(Saunaaicommissie '84)

De smaak van water geeft een kater,
die van Bokma komt meestal later.

Als de voorproever z'n lippen krullen,
is de oude Bokma om te smullen. (maart 1985)

De Regent zegt dat het regent, de Diktator zegt dat ie valt. ('85)

Hoe heter, hoe beter en de Diktator zweter. (Saunaaicommissie '85)

Wie de kluts past, is 'm kwijt.

Vliegen de ballen door de lucht,
dan slaat Harrie op de vlucht. (Biljartcommissie)

De voorproever als recipiënt klinkt het hardst.

Trekt de Diktator het zeewier uit z'n oren, dan heeft hij de steiger gemist. (ZC '86)

De enige die op het wad verdrinkt, is de voorproever (ZC '86)

De weg naar de boom leidt tot een Zuid Wester.

Een Diktator die knipperlicht is geen grootlicht, maar mistlicht.

Een plebid is als een goede vriend:
hij komt nooit te vroeg, vaak te laat.

Ziet gij op een vaandel drie borrels staan,
dan is de Diktator onder zeil gegaan. (ZC '86)

Maakt de Diktator weer negatief misbaar,
pleur hem dan in de ontwikkelaar. (ZC'86)

Een gegeven Boom moet men niet in de wortels kijken.

Als het de Diktator z'n huis is, danst het vlees op tafel. (kerstdiner '86)

Een kloot met een zachte g, is als de Diktator met diaree.
(klootschieten '86)

Er is niets zo frustrerend als Diktator zijn; je weet nooit wat voor hoofd je krijgt.
(Regent '87)

Wie spijkers in het bubbelbad zoekt, maakt z'n voeten nat.
(Commissie Waterballet)

Slaat de Diktator er een slag naar met de kruik in de hand,
dan steekt de kameel zijn bulten uit en zijn kop in het zand.

Alles Is Diktators Schuld.

Zoals de Bokma thuis plakt, plakt hij nergens. ('87)

Als kamelen eksterogen krijgen, gaan Nargilehanen ver zitten.

Als de tabak op is, dooft de Nargileh. ('87)

Stille Diktators zijn diep gezonken. ('87)

De kruik gaat net zo lang te water, tot de Diktator uitgezwommen is.

Glaasje op, laat je leiden.

Het beste deel van een olifant rolt over het laken. (Biljartcommissie)

Mijnheer de Diktator wij doen ons best, de oude Bokma doet de rest. (ZC)

Kunnen wij de Diktator niet in het vacuüm stoppen?

Al ziet de Diktator er kegel uit, hij hoeft niet bij elke worp om. (Bowlingcommissie '88)

Als de Bokma is in de Diktator, is de kruik onder de arm.

Gelijk een hommel vliegt, bereikt slechts een reünist de Nysische hoogte.
(Eerste Nargilehaans Congres, '88)

Zelfs op een dia is de Diktator doorzichtig. (Eerste Nargilehaans Congres, '88)

Schatur, schatur, want de Diktatur gaat latur te watur. (Saunaaien '88)

Als uw boot in de steigers staat, is het te hopen, dat uw huis niet drijft.

Beter drie ballen op een laken, dan één in een gat.

Al schrijft de commissie nog zo snel,
de censuur achterhaalt hem wel. ('89)

Wie met nullen en enen communiceert,
zal lang over een half woord doen.

Bokma, een koud kunstje.

In het land der kunstenaars is éénoor koning.

Als Nargilehanen gaan dansen, valt de borrel in het water. (Waterballetcommissie)

Al koelt de Diktator nog zo snel, het Kerstdiner verhit 'm wel. (Kerstdiner '89)

Wordt het te warm onder des Diktator's voeten,
dan zal ie toch naar buiten moeten. (Saunaaicommissie '90)

Als de Diktator een borrel mist, is er geen Borrel.

Houdt de Diktator zijn grote mond,
dan valt het Pleb hem ont.

Wie naar de vaantjes gaat, zal tussen wal en schip geen Marketentster vinden.
(ZC de Vaantjes, '89)

Nargilehaanse Spelen zonder doping is als een Diktator zonder borrel. ('90)

Een Diktator viert zijn verjaardag nooit alleen.

Wie één borrel kan verdragen, moet geen fles drinken. (Aspiranten '90)

Elke dag een enkel kruikje, is een delirium in een jaar. (Tels)
Het is niet de leegte zelf maar de vorm van de leegte die de schoonheid bepaalt.
(Brolsma) (2^e Nargihaans congres '90)

Een Nargilehaans schipper is herkenbaar aan zijn waterdicht alibi.

Ieder balletje rolt zoals het gedeukt is.

Als drie Nargilehanen vechten om één been, heeft het kalf er nog maar drie.
(Kerstdinercommissie)

De haan zal niet kékuleën, eer gij mij driemaal verloochend hebt.

Op glad ijs is het goed pret maken. (Saunaaïen)

Als de Diktator olie op de golven gooit, kun je beter in een bootje zitten.
Als de Diktator olie op de golven gooit, schreeuwen ze in de Nysa moord en brand.
(ZC.'91)

Als de oude Bokma tot je lippen stijgt, moet je kunnen zwemmen.
(Inauguratiecommissie '91)

Al is de Diktator nog zo snel, het plebs achterhaalt hem wel.

Beter een dronken schipper tot last, dan een loze meid in de mast.. (ZC '91)

Waar de wind waait, gedenken wij. (Jan Hofsté, ZC '91)

Beter een geboortegolf in de hand dan een Diktator in de dop.

Al is een speenvarken nog zo rond,
een appel maakt hem minder gezond. (Kerstdiner)

Wie drinkt kan de kloot verwachten. (Klootschieten)

Als de kou is in de man, is de wijsheid in de fles.

De overeenkomst tussen de Diktator en de bouw is de garantie. Namelijk tot de deur.

Archimedes onderkende reeds dat een waterhoofd en een leeghoofd in meer dingen van elkaar verschillen dan in intelligentie. (Waterballetcommissie)

Als ik Descartes moet geloven, bestaan er niet veel mensen. ("Ik denk, dus ik besta")

Waar knof loomt, is walm. (Kerstdinercommissie'92)

Spiegelt u niet aan uw alcoholspiegel. ('93)

Aan het einde van de regenboog ligt geen Bokma. ('93)

Al ken je alle geschoten hoeken, het draait steeds weer uit op kloten zoeken.

Als de Diktator op Nysische hoogte vaart,
wordt het voor hem tijd om zichzelf af te vallen. (ZC '93)

Regeren is op tijd een vergadering beleggen.

Het is slechts een druppel die het glas doet overlopen.

Een droge kurk heeft altijd dorst.

Degene die het eerst te water gaat, weet wat de anderen missen. (ZC '94)

Niets fleurt het aanzicht van een boom zo op als een borrel.

Het valt niet mee een boom te zijn,
zonder fez en korenwijn.

Mist u de boot, dan kunt u altijd nog te water. (ZC '94)

Als de kogel door de kerk is, waagt de Diktator zich in het hol van de Leeuw. ('94)

Veni vidi foetsie.

Geen ei te rond of de Diktator mept het tot uitsmijter.

Ook een Diktator is wat hij eet. (Kerstdiner '94)

In de sneeuw is een kameel handiger dan een waterpijp.

't Is goed borrelen na ruim soppen. (ZC '95)

Onderscheid je bij dieren kop noch staart,
geef dan geen bananen aan een paard.

Als de Nargilehaan bedronken is, dicht men de dijk. (lustrumcommissie '95)

Degene die het eerst te water gaat mag het water (niet) verwarmen.

Beter een aspirant opgebrand, dan een reünist uitgegist.

Regen die niet uit een wolk komt, valt soms niet ver van de boom.

Een droge die nat wordt, komt soms sappig uit de hoek. (ZC '95)

Wie oud drinkt, voelt zich tijdelijk jong. (ZC '95)

Als het plebs de pik heeft op de Diktator,
waar moeten we dan met onze leden heen? (JR)

Hoewel een Dies leidt tot een trend,
wordt de Diktator zeker niet dement. ('96)

Een oase zonder telefoon is moeilijk te bereiken. ('96)

Een kameel voor de Gouden Koets hobbelt minder....

Of 't gas aansteken, of m'n veren terug. (Kerstdiner '96)

Om de Nysische hoogte te bereiken, dient men de cynische droogte te ontwijken. ('96)

Een Schot voor open doel is zelden mis.

Komt tijd, komt raad. Komt spijt, komt slaag.

Zelfs bij een gratis borrel is er iemand die het gelag/ch moet betalen. ('96)